



...we houden van je
en bewaren jou in ons hart...

Met veel liefde blijven we denken aan

Hettie Idzes

Ze werd op 18 april 1951 in
Losser geboren.

Na een ongeneeslijke ziekte overleed zij op 22 september 1999 in het Medisch Spectrum Twente te Enschede. We hebben haar op 25 september, na de uitvaartviering in de Maria Geboortekerk, te ruste gelegd op het R.-K. kerkhof te Losser.

Veel te vroeg moeten we afscheid nemen van Hettie. Zij groeide op in een groot gezin. De band met haar familie was dan ook heel sterk. Met haar gesloten karakter uitte ze zich niet zo gemakkelijk. Nooit wilde ze een ander tot last zijn en zo wist ze pijn en verdriet zelf te verwerken. Altijd stond ze klaar om een ander te helpen.

Dawinja, haar enige dochter betekende heel veel voor haar. Daarom vond ze het moeilijk om haar achter te moeten laten. Maar ze wist dat Erik haar tot steun zou zijn, daar was ze blij om.

Hettie heeft een aantal moeilijke jaren achter de

rug. Maar ze kon ook terugzien op 25 goede jaren samen met Gerard. De laatste 2 jaar was ze samen met Ben. Ze was ook heel gek met haar oppaskinderen, die ze graag onder haar hoede had. Tot het laatst heeft ze gevochten tegen de ongeneeslijke ziekte die haar trof. We zullen al het goede van haar leven in ons hart bewaren. Haar gunnen we nu de rust, waar ze naar verlangde. Dat zij leven mag in de liefde en vrede van God.

MAMA, HETTIE, BEDANKT VOOR ALLES!

*De jaren die jij mij hebt geschonken
vormen een deel van mij.*

*Als ik nieuwe dingen denk, maak of doe
liggen die geworteld in wat jij mij hebt geleerd.*

Dank je voor die fijne jaren.

Mama, voor altijd samen, lieve schat.

We zijn u dankbaar voor uw medeleven, betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn zorgzame moeder.

Dawinja en Erik

Losser, september 1999

Hogeweg 67 a