



IN MEMORIAM

Op 17 Juni 1948 overleed te Breda in de ouderdom  
van 64 jaar :

## **Alphonsus Johannes Maria van Iersel**

Echtgenoot van: **Maria Geertruda van der Heijden**

In leven Pres.-Commissaris der N. V. Kwattafabrieken,

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau,

Ridder in de Kroonorde van België,

Ridder in de Orde Mérite Agricole van Frankrijk,

Medaille Koning Albert van België (1914-1918),

Lid van het Kerkbestuur,

voorzien van de Genademiddelen der R. K. Kerk.

Heer, mijn lichaam terugkerend tot de as waaruit het  
gemaakt is, beveel ik mijne onsterfelijke ziel in Uwe barm-  
hartigheid aan.

Heer, Gij hebt mijn tijdelijk leven overvloedig gezegend ;  
in eenvoud geboren heb ik welstand en aards geluk in  
gezin en zaken genoten.

Vóór de onverbidelijke dood, waarbij ik alle welstand  
en aardse genoegens heb achter te laten komt klaar en  
duidelijk Uw woord :

„Zalig zijn de armen” voor mijn geest en dit vervult  
mij met angst en vreeze en slechts mijn geloof in U en  
Uwe oneindige barmhartigheid en goedheid geeft mij de  
kracht met vertrouwen mijn leven te besluiten met de  
bede : „Heer, wees mij, arme zondaar, genadig.”

O L. Vr. van Altijdurende Bijstand, die mij zo dikwijls in  
moeilijkheden hebt geholpen, wees in het voor mijn eeuwig-  
heid beslissende oordeel mijn voorspraak en beschermster.

Lieve echtgenote, vele jaren en toch zo kort in verge-  
lijking met de eeuwigheid, hebben wij veel liefs en goeds  
genoten in trouwe verbandenheid.

Moge God ons door Zijne Barmhartigheid voor altijd  
herenigen in de Hemel. Bid voor mij.

Beste kinderen en kleinkinderen, weest goed en liefdeval  
voor Uw Moeder, verdraagzaam voor elkaar's menselijke  
gebreken en blijft vooral onder alle omstandigheden trouw  
aan ons H. Geloof en de voorschriften onzer H. Kerk.

Gij hebt Uw ouders bemint, het moge U dus wel gaan.  
Bidt allen veel voor mijn zielerust.

*Eigen tekst van de overledene.*