



Ter herinnering aan

**FRANS VAN IERSEL**

**Franciscus Joseph Maria**

★ 8 mei 1945 te Tilburg.

† 15 maart 1996 te Tilburg.

Als aan Frans wordt gedacht dan denk je aan lachen en heel veel plezier.

Nu is Frans overleden.

Uit de vele blijken van medeleven die hierop volgden sprak er verdriet, woede en verbijstering.

Hieruit vloeit voort wat Frans in zijn leven voorstond namelijk een ware vriendschap en dan onvoorwaardelijk.

Frans zelf was een eerlijk en oprecht mens en een joviale stimulans onder zijn vrienden.

Aparte vermelding verdient zijn leven met Carla.

Carla was zijn Grootste keus die hij in zijn leven heeft gemaakt.

Hij hield zielsveel van haar, dat is tot op het scheiden van zijn leven gebleven in een warm menselijke ontmoeting die zij nog gehad hebben.

Zijn zoon Bas zal de dood van zijn vader zeer respectvol dragen, gesteund door een hele mooie relatie die zij altijd onverbrekkelijk hebben gekend en die zal altijd blijven voortbestaan.

Frans zal in de herinnering van velen een plaats gekregen hebben en met respect en in een warme vriendschap hebben we afscheid van hem genomen.

Frans, je was de allerbeste voor ons en iedereen!

Hartelijk dank voor uw medeleven.

Bas van Iersel  
Familie van Iersel