



Gerhard Ikinck

1934 - 2007

Een liefdevolle herinnering aan

Gerhard Ikink

echtgenoot van Annie Kamphuis.

Geboren in Oldenzaal op 25 augustus 1934
en overleden op 20 april 2007,
thuis aan de Narcissenstraat.

We hebben hem dankbaar herdacht tijdens de
eucharistieviering in de St. Plechelmusbasiliek
te Oldenzaal op 25 april 2007,
waarna wij hem begeleid hebben naar het
crematorium te Usselo.

Lieve Gerhard, vader en opa,

Na zo'n lange lijdensweg is het terecht om te
zeggen: "Pa, het is goed zo."
Hij wilde graag leven en heeft zich dan ook
niet zomaar overgegeven aan de dood maar
tot het laatst toe voor zijn leven gevochten,
moedig en geduldig, want je hoorde hem nooit
klagen.

Dankzij de liefdevolle verzorging door ma is
zijn grote wens in vervulling gegaan om thuis
te mogen sterven.

Een bijzonder iemand is ons ontnomen.
Een man, die leefde voor zijn vrouw, kinderen
en kleinkinderen.
Zijn liefde voor hen was groot.

Samen waren zij 44½ jaar getrouwd,
lief en leed hebben ze samen gedeeld.
De liefde voor elkaar was onuitputtelijk.
Ruim 43 jaar was pa werkzaam bij
Gelderman.

Hij was creatief en altijd bezig, was het niet
in zijn eigen huis, tuin, dan was het wel bij en
van zijn dochters.

Zijn grootste passie was auto's, waarvan hij
er vele onder zijn handen heeft gehad.
Zijn wijze raad en advies zullen wij allen erg
missen.

Van vakanties, vooral naar Oostenrijk, kon pa
erg genieten. Met het vliegtuig vond hij eerst
niets, maar toch heeft hij dit ontdekt en waren
dit ook mooie vakantie momenten.
Pa genoot van de kleine dingen om hem
heen, de huiselijke sfeer en het contact met
zijn kinderen en kleinkinderen.

*Gerhard, pa en opa
wij zijn trots op je en op jouw wilskracht,
maar wij moesten je toch laten gaan,
het is goed zo!*

Wij zeggen u oprecht dank voor uw meeleven
en belangstelling tijdens zijn ziekte en na het
overlijden.

Annie Ikink - Kamphuis
Kinderen en kleinkinderen