





Ter dankbare herinnering aan

Harry Ikink

echtgenoot van

RIA SATINK

vader van Koen, Daniëlle en Marc.

Hij werd op 11 januari 1945 te Oldenzaal geboren. Hij overleed 28 april 1987 in het Akademisch Ziekenhuis te Leiden. Wij hebben hem na de Eucharistieviering en de Uitvaart in de Paus Joanneskerk te Hengelo (Ov.) ter ruste gelegd op de begraafplaats aan de Deurningerstraat, op vrijdag 1 mei 1987.

Harry heeft intens geleefd, nuchter sociaal voelend, zich inzettend voor menigeen op zijn werk, zowel voor zijn vrouw, kinderen en zijn familie.

Een verraderlijke ziekte heeft hem echter de voet dwars gezet; zo werd 't hem onmogelijk gemaakt nog langer wegen te banen of minstens anderen voort te helpen.

Hij was doortastend, goed op de hoogte, hoewel zakelijk-nuchter kon hij veel betekenen voor je; en wat werd er een beroep op hem gedaan.

Wars van grootdoenerij was hij gewoon een eminente kollega, waar je op aan kon en die vaak meer deed dan strikt van hem kon worden gevraagd.

Niet lang geleden schreef hij dit nog op: „Het BKR-Schip is zinkende. Onze wateren gaan zich scheiden. Van mijn kant met weemoed en enige heimwee. Met de bagage die ik de laatste jaren heb vergaard, ga ik nu hopelijk andere kontakten opbouwen.”

Velen wilden hem helpen en bezoeken, tijdens zijn ziekbed van 3 maanden.

Tenslotte getekend met de H. Olie der Zieken moge hij nu rusten in opperste Rust en Vrede bij God!

Wij willen graag ieder, die in de afgelopen drie maanden zo vaak en op allerlei manieren, met ons hebben meegeleefd zéér hartelijk bedanken.

Ria Ikink-Satink
en kinderen

Hengelo, 1 mei 1987
O. Klempererstraat 129