



Mijn hoop en
mijn betrouwen!



Ter liefdevolle herinnering aan
**GERHARDUS HERMANUS HENDRIKUS
IMMING**

echtgenoot van MARIA GESINA CONEN

Geboren op 28 augustus 1903 heeft hij 67 jaar het leven hier op aarde met al zijn wisselvalligheden beleefd, tot O.L. Heer hem bij Zich riep op 31 augustus 1970.

Als afscheid vierden wij op 5 september d.a.v. de H. Eucharistie, de dood en de verrijzenis van Christus gedenkend en hebben wij zijn stoffelijk overschot ten grave gedragen. Het rust nu op het r.k. kerkhof te Weiteveen.

Zijn leven werd gekenmerkt door rusteloos werken en zorgen voor zijn talrijk gezin, ruim 40 jaar lang. Daarin ook vond hij zijn vreugde en de kracht om alles te dragen en staande te blijven, ook in dagen van droefheid bij het verlies van twee van zijn jongens. Toen de ziekte zijn krachten sloopte en hij, de sterke man, zichzelf niet meer redden kon, gaf hij zich vol geloof over aan de goedheid van de Heer.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, het was voor mij moeilijk om mijn dankbaarheid te tonen voor jullie liefde en zorg vooral tijdens mijn ziekbed. Gaarne was ik bij jullie gebleven, maar nu de Heer anders heeft gewild, wacht ik op jullie. Moge Zijn zegen jullie en ook allen die mij dierbaar waren en blijven, sterken. Tot weerziens bij God.

Hij ruste in vrede

Van harte danken wij U voor Uw blijken van meelevens met het overlijden van mijn dierbare echtgenoot, en onze lieve vader en opa

M. G. IMMING-CONEN

Weiteveen, september 1970
Dordseweg 66