





Ter gedachtenis aan

## **Hermine Josephina Maria Immink**

Geboren te Silvolde op 8 juni 1927.

Na een lang ziekbed en voorzien van het Sacrament der Zieken, is zij overleden in het St. Jozefziekenhuis te Doetinchem op 23 februari 1986.

Zij is begraven op het parochieel kerkhof te Silvolde.

Mientje was een geestelijk rijke en sterke vrouw, die haar geschonken talenten ten volle heeft gebruikt. Haar gehele leven was gericht op nabijheid van anderen, in het bijzonder bij ziek-zijn en lijden. Dan sprak zij bemoedigende woorden als verpleegkundige en schonk verlichting door handelend bezig te zijn.

De mensen waren haar lief, omdat zij in hen Gods beeld zag en in de lijdende mens Jezus van Nazareth op zijn levensweg. Door haar geloof werd zij geïnspireerd daar alles voor te geven.

Ook thuis op de boerderij gaf zij zich tot het uiterste. Zij hield van het buitenleven, het vee en de natuur. Maar zij was daar niet in opgesloten. Haar zorg bleef ook de eenzame en zieke mens; het bezoekerswerk deed zij graag en goed en het jaarlijks zie-kentriduum was voor haar een hoogtepunt.

Zelfs, toen zij zelf ernstig ziek was, was zij erbij om anderen nabij te zijn en de helpende hand te bieden.

Het deed haar veel pijn om te merken dat haar lichamelijke krachten werden afgebroken. Zij wilde zo graag leven en wilde er zelfs lichamelijk pijn voor verdragen. Daarin is zij de weg van Christus gegaan, niet opstandig maar met overgave: „Heer, niet mijn wil, maar Uw wil geschiede”.

Uitgeput van deze levensweg, heeft God haar aangesproken met de woorden:

„Goede en trouwe Mientje, over weinig waart ge trouw, over veel zal ik je aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw Heer”.  
Moge zij nu leven in het eeuwig geluk.

Op uitdrukkelijke wens van Mientje danken wij U allen hartelijk voor Uw belangstelling, bloemen en attenties, welke zij tijdens haar ziekte van U mocht ontvangen.

Wij sluiten ons hierbij graag aan.

Familie Immink

Silvolde, 27 februari 1986