

Ter dankbare herinnering aan

**ANDRIES IPSKAMP**

echtgenoot van

GRADA MARIA SCHNEUMANN

Hij werd geboren te Doesburg 24 april 1900. — Nog gezalfd met het H.Oliesel is hij in de Vrede van Christus overleden te Enschede, op 10 oktober 1981. Met een eucharistieviering in de kapel van het Dr. Ariënstehuis en de crematieplechtigheid in Usselo hebben wij op 14 oktober d.o.v. afscheid van hem genomen.

Wij zijn verslagen door dit onverwachte sterven. Niets wees erop, dat de dood voor hem zo nabij was. Maar we bewaren aan hem vele dankbare herinneringen.

Hij was een voortreffelijk echtgenoot voor zijn vrouw, met wie hij 55 jaar gelukkig was; een zeer zorgzame vader voor zijn kinderen, een lieve opa voor zijn kleinkinderen.

Zijn tuin en bloemen waren zijn grote hobby. — Maar vóór alles ging zijn aandacht uit naar zijn gezin.

Van hen, alsook van allen met wie hij werkte, mocht hij veel vragen, omdat hij alom gewaardeerd werd om zijn stiptheid en rechtschapen karakter.

Zijn 50 jaren trouwe dienst in zijn werk werd dan ook beloond met een koninklijke onderscheiding.

Hij was trouw aan de zijnen, trouw in zijn werk, omdat hij ook trouw was aan God en de Kerk, die hij liefhad.

We mogen alleen maar dankbaar zijn voor alles, wat hij ons door zijn sterke persoonlijkheid heeft meegegeven, in de zekerheid, dat God hem nu de allerhoogste onderscheiding geven zal, krachtens de belofte van Christus Zelf: „Goede en trouwe knecht, over weinig zijt gij trouw geweest, over veel zal ik u stellen: ga binnen in de vreugde van uw Heer.” (Mt.25,21)

**MAG HIJ RUSTEN IN VREDE.**

---

Uit dankbaarheid voor Uw meelevens en ter gedachtenis aan hem.

G. M. Ipskamp—Schneumann  
Kinderen en kleinkinderen