

Wilt in uw gebeden blijven gedenken

Gerardus Antonius Ipskamp

In Losser werd hij op 21 augustus 1911 geboren. In zijn geboortedorp sloot hij zijn kerkelijk huwelijk op 25 mei 1943 met

Johanna Antonia Lentfert

die reeds overleed 27 augustus 1977.

Na één van de regelmatige bezoeken aan één van zijn drie kinderen, keerde hij huiswaarts en volgens zijn dagindeling trof hij nog enkele voorbereidingen om te gaan rusten. Dat veranderde onverwachts in een eeuwige rust 14 oktober 1984. Hij ontving het H. Oliesel. Bij zijn vrouw werd hij begraven op het kerkhof van de Maria Geboorteparochie te Losser op 17 okt. 1984.

Zaterdagavond bezocht hij zijn parochiekerk, zoals altijd. Dat verwachtte men ook niet anders, want hij had alles op regel. Hij klaagde niet, hij zeurde niet. De laatste 7 jaren leefde hij voor zijn kinderen en kleinkinderen. Voor die kinderen bewerkte hij „zijn land” en de groente-soorten werden gretig en in dank aanvaard. Naast zijn werk als drukker in de textiel vond hij meer dan 40 jaren tijd om zijn geliefde klootschieterssport te beoefenen bij „De Straat”. Hij was lid vanaf 2-9-1938.

Er bestonden reeds vastgestelde plannen om Gerard tot erelid te benoemen.

Hij was een man van een zeer gelijkmatig, vasthoudend Twents karakter. Verdriet verwerkte hij in stilte. Zijn vreugde vond hij vroeger thuis, later in zijn gezin, daarna bij de getrouwde kinderen en hun kleintjes. Zijn geloof gaf hem steun en vertrouwen, zodat hij ook dikwijls de wens durfde uit te spreken: „Ik hoop, dat ik zo weg bin”.

Hij geloofde in de fijne dingen, die ons in het evangelie worden beloofd: tranen uitwissen en feest voor altijd. Samen met zijn vrouw voorspraak te mogen zijn voor zijn nageslacht, omdat Christus ons verlost heeft. Wij, alle familieleden en bekenden willen dat in ons gebed ten zeerste aanbevelen.

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven, betoond na het overlijden van onze zorgzame vader en lieve opa, betuigen wij u onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen.