



Gedenk in Uwe godvruchtige gebaden
de Ziel van Zaliger

Johannes Wilhelmus Ipskamp

Weduwnaar van
JOHANNA HERMINA GERRITSEN
eerder weduwnaar van
PETRONELLA SUSANNA ZOET

Geboren te Doesburg 17 October 1873 is hij
na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten
der stervenden overleden in het R.K. Zieken-
huis te Losser 11 Februari 1954 en begraven
15 Febr. op het parochiaal kerkhof aldaar.

De dood is het einde van alle kwalen en
het begin van ons toekomstig geluk, want bij
de dood houdt het leven niet op maar be-
gint het voor de eeuwigheid.

Gelukkig derhalve hij die tot in zijn onder-
dom God steeds voor ogen heeft gehouden
en daarom de dood niet hoeft te vrezen.

Moge de hemel zich dan voor hem openen
en de engelen hem geleiden naar de plaats
van vrede en geluk.

Kindereen, familieleden en gij allen die mij
liefhebt, bidt voor mij opdat ik des te spoedi-
ger in vrede ruste. Hebt dank voor de liefde
mij tijdens mijn ziekte bewezen.

Heer geef hem de eeuwige rust,
En 't eeuwig Licht verlichte hem,
Dat hij russe in vrede. Amen.

ONZE VADER

WEES GEGROET