

Met veel liefde willen wij
blijven denken aan

Wilhelmina Ipskamp

Vanaf 1935 tot 1969 was zij gehuwd met
Antonius Gradus Zwijnenberg.

Zij werd op 15 oktober 1906 te Doesburg geboren. Gesterkt door het sakrament van de zieken, is zij van ons heengegaan op 7 november 1990.

Na de Eucharistieviering op 10 november hebben we haar te rusten gelegd in het graf bij haar man op het kerkhof van de H. Maria Geboorteparochie in Losser.

Midden in de nacht, in alle rust is zij gestorven. Zó te sterven hoorde bij haar leven. Zorgzaam als zij was, wilde ze niemand tot last zijn, slapend ging ze van ons heen.

Ondanks de fijne leeftijd die zij heeft mogen bereiken, zijn wij bedroefd om haar heengaan. Want wij verliezen in deze vrouw een heel fijne moeder. Haar leven lang was zij slecht ter been, heeft zij veel pijn gehad maar daarvoor liet zij haar leven niet beïnvloeden. Zij bleef wie ze was, een vrouw

met een geweldig doorzettingsvermogen, vol humor. Zij had een verschrikkelijke hekel aan ruzie en als het nodig was, was zij liever de minste.

Zij had een brede belangstelling voor alles om zich heen, had fijne contacten met de kinderen en de kleinkinderen. Zij was recht door zee, waardoor je wist wat je aan haar had.

Haar sterven laat bij ons een grote leegte achter. Met de vele fijne herinneringen willen wij proberen die leegte te vullen.

Als gelovige mensen geven wij haar uit handen en leggen haar in de handen van God, die wij Vader mogen noemen.

Zij moge rusten in vrede.

Voor uw meelevens in de laatste periode van haar leven in Oldenhove, voor uw aanwezigheid bij haar uitvaart en begrafenis zijn wij u zeer dankbaar. Wij hebben uw belangstelling zeer op prijs gesteld.

Haar kinderen
en kleinkinderen