





*"Als jij lachte brak de zon door."*

## **Jolein Christine Jansen**

Ze is geboren op 21 juni 1979 te Groenlo en overleden op 8 april 1999 op de "LosserHof" te Losser.

Na een moeilijke bevalling en een zware strijd bleef Jolein leven.

De doktoren gaven haar hooguit een paar dagen, maar ze had de wil om door te vechten.

En na een jaar van heen- en weer gereis tussen de ziekenhuizen van Groenlo en Nijmegen, kwam ze op de "LosserHof" terecht.

Waar ze als een prinsesje werd behandeld.

En waar ze, ondanks haar lichamelijke en verstandelijke beperkingen, op haar manier voluit heeft geleefd.

Want ze heeft toch vele fijne momenten gekend zoals de boottocht, manege zonder drempels, de muziek en de wandelingen in de natuur, waar ze vooral de laatste tijd van heeft genoten.

### *Herinnering*

*Jolein,  
haar gezichtje zo fijn.  
Lieve ogen,  
stralende lach,  
het zonnetje op zo'n dag.*

*Jolein,  
haar gezichtje zo fijn.  
Gesloten ogen,  
weg lieve lach,  
voor allen een sombere dag.*

*Jolein,  
haar gezichtje zo fijn.*

Allen die ons in deze tijd gesteund hebben, bedanken wij.

Harrie, Adèle,  
Judith en Tim.