



Theo Jansen

* 18 juni 1925

† 21 september 2010

*Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde
nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten
ik leverde bewijs van mijn bestaan
omdat door het verleggen van die ene steen
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.*

Bram Vermeulen

Theo Jansen heeft in een bijzonder intensief leven van 85 jaar op een groot aantal plaatsen op deze aarde stenen in rivieren verlegd. Soms leken die stenen te groot en de rivieren te wild voor dat kleine manneke uit Zaltbommel. Soms hebben de stenen Theo's leven op een ingrijpende manier beïnvloed, maar altijd was het duidelijk dat Theo stenen sjuowde met een inzet die overal bewondering afdwong.

Theo's belangrijkste stenen zijn gelegd in de Oranjestraat. Wij, zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, ervaren dagelijks met dankbaarheid het bewijs van het bestaan van Theo Jansen. Onze stroom zal nooit meer dezelfde weg gaan.

Corrie

Kinderen en kleinkinderen