



Zie, o goede of aller-
zoetste Jesus, ik werp mij
op mijne knieën voor uw
aanschijn neer, en bid en
smeek U met de grootste
vurigheid des gemeds, dat
Gij levendige gevoelens van
geloof, hoop en liefde, en
een waar berouw ove mijne
zonden en den zeer vasten
wil om deze te verbeteren in
mijn hart geveel te prezen,
terwijl ik met een groete
genegenheid en droefheid
des harten uwe vijf wonder-
lijj mij zelven overweeg en
in den goest aanschouw,
dit voor oogen hebbende,
wat reeds de profet David
over U, o goede Jesus, in
uwen mond legde: Zij heb-
ben mijne handen en voeten
doorhoord; zij hebben al
mijne beenderen geteld.

(Psc. XX, 17, 18.)

Volle ailaat voor de
overledenen als men boven-
staand gebed na eerst ge-
biercht en gecommuniceerd
te hebben voor een kruis-
beeld bid, met bijvoeging
van een ander gebed tot
intentie van L. H. den Paus.

(Decreet van Z. H. Paus
Pius IX, 31 juli 1858.)

Men voldoet aan de
laatste voorwaarde van het
decree door vijf Onze Va-
ders en vijf Wees Gegroeten
of andere dergelijke gebe-
den tot intentie van den
H. Vader te bidden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

(108 dag 184)

Emm Smeets



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Geertruida Jansink,

Echtgenootte van
AREND JAN DIJKHUIS,

geboren te Losser 31 Aug. 1889, voorzien van
het H. Oliesel, overleden te Gronau den
17 Januari 1922 en begraven den 23 Januari
op het R. K. Kerkhof te Losser.

Roemt niet op den dag van morgen, want
gij weet niet, wat de naastvolgende dag zal
aanbrengen.

In den bloei mijns levens ga ik naar de
poorten des grafs.

Gelijk het den Heer behaagd heeft is het
geschied; de naam des Heeren zij gezegend,

Smartelijk is het, geliefde echtgenoot, dat ik
zoo spoedig uwe liefde ontviel, maar troostvol
de zoete hoop, dat ik tot een beter leven ben
ingegaan,

En gij, kinderen, te klein om het verlies
eener moeder te beseffen, bidt voor mij, want
een bede der onschuld wordt door de Engelen
gedragen naar Gods troon.

GEBED. Wij bidden U, o God, verleen aan
Uwe dienaar GEERTRUIDA vergiffenis van
hare zonden en zwakheden, en laat haar deel
hebben in het geluk Uwer uitverkorenen. Dit
smeeken wij U door Jezus Christus onzen Heer.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Onze Vader — Wees Gegroet.

Zij ruste in vrede, Amen.

WEETINK, R. K. Koster — Losser