



Bedankt namens ons allen.

Fijn dat u er was.

Annie Jansink - Swennenhuis

Ben & Agnes

Julius & Ingrid, Lennart, Fabian

Felix & Fabiola

Annabelle & Matthias, Willem

Hans & Carolien

Thomas & Ieke, Anne

Wilfried & Francis

Wies, Janneke

*Het is stil in de schuur.
De beitels hangen gesorteerd.
Maar hij raakt ze niet meer aan.
Hij is niet naar de markt.
Voor een makreel.
Of een ijsje.
Uit de hand.
Hij staat niet langs het voetbalveld.
Kijk door het raam.
Het gras moet eigenlijk gemaaid.
Hij heeft de groente nog geplant.
Maar de oogst is niet meer voor hem.
Kijk om je heen.
En alles wat je ziet.
Is door zijn oude handen gegaan.*

*Bedankt pa.
Dat je er was.*

In dankbare herinnering aan

Willy Jansink

- Willem Heinrich -

31 mei 1931
Overdinkel

10 oktober 2018
De Lutte

