



BLIJFT LIEFDEVOL
VOOR ELKAAR
EN VERGEET
MIJ NIET

In dankbare herinnering aan

BERNARDUS LAMBERTUS JEUNINK

weduwnaar van
Geertruida Maria Meijners.

Hij werd geboren op 24 oktober 1903
te De Lutte.

Hij overleed, na in zijn geloof gesterkt te
zijn door het sacrament van de zieken, in
het verpleeghuis "St. Elisabeth" te Delden,
op 11 januari 1999.

Wij hebben hem te ruste gelegd op het
R.K. kerkhof te Weerselo op
15 januari 1999.

Met Bernard Jeunink is de laatste uit zijn
generatie heengegaan.

Hij was bescheiden en trad niet graag op
de voorgrond. De zorg voor zijn gezin drukte
zich vooral uit in zijn geloof en werk.

Zijn leven zag hij als een dienst aan God.
Hij vond daar in regelmatig inspiratie en
kracht. Hij uitte dit ook door een trouw kerk-
bezoek, zelfs tot op hoge leeftijd.

Na het overlijden van moeder heeft Benny
de zorg voor vader voortgezet. Die zorg
uitte zich ook in de vele auto- en busritjes,
waarvan hij zo intens kon genieten.

Voor deze zorgzame en dierbare begelei-
ding is een woord van dank aan Benny op
zijn plaats.

De overgang van vader van de eigen
woon omgeving naar het verpleeghuis kostte
hem veel moeite, doch werd met de tijd
door hem aanvaard. Niet vergeten te noe-
men willen we de liefdevolle verpleging van
vader in het verpleeghuis "St. Elisabeth".
Met verdriet nemen we afscheid van hem.

*We spreken de hoop uit dat hij
rust en vrede mag vinden bij God.*

Voor uw bliken van medeleven zeggen wij
iedereen hartelijk dank.

Kinderen en kleinkinderen.

Weerselo, 15 januari 1999.