

Gerrit Jeunink

21 juli 1927 - 31 juli 2010





Pa is geboren in de Lutte op 21 juli 1927. Hij groeide op in een gezin van 7 kinderen. Na de lagere school ging hij naar de ambachtschool in Hengelo. Hij ging aan het werk als metaalbewerker in een trappenfabriek eerst in Hengelo en later in Oldenzaal. Tijdens zijn dienstplicht werd hij uitgezonden naar Indië. Hij was zeer trots op zijn onderscheiding voor *Orde en Vrede*. Hij trouwde in 1959 voor de wet in Denekamp met zijn Truus, waarna op 30 april 1960 de kerkelijke inzegening volgde.

Ze gingen wonen in de Meeuwenstraat 24 te Oldenzaal. Hier kregen ze samen 3 kinderen: Marcel, Rita en Richard. Problemen met zijn rug maakte een vroegtijdig einde aan zijn deelname aan het arbeidsproces, dit viel hem zwaar om weer een nieuwe dagvulling te vinden. Hij vond dat in klussen in zijn schuurtje en ma 'helpen'. Het buitenleven was een belangrijk element in zijn leven. In de zomer was het bramen en bosbessen plukken. Natuurlijk werd daar jam van gemaakt en dat kon eigenlijk alleen maar met "*suuker oet de Pruus*".

In het begin van 2009 overleed ma plotseling, totaal onverwacht, terwijl pa zelf herstellende was van een zware ingreep. Na zo lang samen te zijn geweest viel het alleen leven hem niet mee. Zijn eerste zware hart OK ruim 30 jaar geleden had hij zo goed doorstaan dat hij er van overtuigd was dat hij ook van deze weer goed zou herstellen Het mocht niet zo zijn. Na het toedienen van het H. Sacrament der Zieken is hij op 31 juli 2010 om 18.15 uur in het bijzijn van zijn kinderen en kleinkinderen overleden.

Pa, rust zacht.