



Ter herinnering aan
Henk Jeunink

* 18 april 1941 † 28 oktober 2013

Papa werd geboren in De Lutte op 18 april 1941, als 8e in een gezin met 10 kinderen. Op 16-jarige leeftijd leerde papa mama kennen in het café van opa Koop. Op de dag dat mama 20 jaar werd, 25 augustus 1971, trouwden ze met elkaar. Ruim een jaar later werd Leoni geboren en kort daarna werd het gezin uitgebreid met Tim. Na 3,5 jaar maakte Mariska het gezin compleet.

In 1978 startte Papa het bedrijf Jebo, wat uitgroeide tot een goed lopend bedrijf met 10 medewerkers. Door hartproblemen en een slechte economische tijd moest hij zijn bedrijf in 1993 beëindigen. Een jaar later begon hij een eenmanszaak om zijn Jebo klanten te kunnen blijven helpen met onderhoud en vernieuwingen.

Op 28 oktober 1998 overleed mama na een kort ziekbed. Hier was papa erg verdrietig over maar hij liet hier weinig van merken. Het ging altijd goed met hem en hij klaagde nooit.

In 2001 leerde papa Ank kennen en vanaf die tijd had hij weer iemand waarmee hij het erg leuk had. In 2003 verhuisde hij naar Denekamp en binnen een mum van tijd was hij erg geliefd bij de burens, de voetbalclub en de biljartclub.

In datzelfde jaar werd papa ernstig ziek. Vele

bezoekjes volgden aan het ziekenhuis. Gelukkig ging het na een langere tijd weer stukken beter en vanaf die tijd hebben jullie met elkaar kunnen genieten. Er volgden vele uitstapjes, van busreizen tot vliegvakanties. In 2010 werd er wederom een ziekte geconstateerd. Deze ziekte was niet te behandelen, maar wel te rekken. Met als gevolg weer vele bezoekjes aan het ziekenhuis.

Op 28 augustus dit jaar werd papa opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Dit keer kon hij niet meer worden geholpen en werd hij terug naar huis gestuurd. De laatste weken heeft hij thuis op bed gelegen en werd erg goed verzorgd door iedereen. Iedere dag kwam er bezoek en samen hebben we over het komende afscheid kunnen praten.

Nadat papa eerder de ziekenzalving al had ontvangen is hij op maandag 28 oktober 2013 rustig ingeslapen in het bijzijn van de familie.

Wij willen iedereen bedanken voor jullie belangstelling tijdens zijn ziekte en voor jullie medeleven na zijn overlijden en uitvaart.

Ank

Leoni en Luciën Ties, Jop

Tim en Cristel Evie, Sterre

Mariska

Irma en Wim Anouk, Bram

Nancy en Rick Renske, Nikki, Jurro

Arjan en Kim Demy, Sophie, Lynn, Martijn