





Dankbare herinnering aan

BERNARDUS HENDERIKUS JEURISSEN

Op 29 april 1895 werd hij te Erica geboren. Al jong raakte hij vertrouwd met de dagelijks terugkerende arbeid, vooral in het veen. Op 24 juli 1920, 25 jaar oud, trouwde Berend met ANNA TEKLA KRAMER.

Uit dit huwelijk werden hun negen kinderen geschonken. Met de kinderen uit het eerste huwelijk van zijn echtgenote stond hij als vader voor een grote opgave. In het toen bekende Amsterdamsche Veld, nu Weiteveen, probeerde hij zijn taak te vervullen. De latere levensdagen bracht hij met zijn vrouw door in de stee aan de Ericasestraat, totdat hij ging sukkelen in de zomer van 1972 en volkomen herstel voor hem uitbleef. God heeft hem nog vrij plotseling opgeroepen. En wat God doet, is wel gedaan.

In het ziekenhuis te Coevorden is hij overleden op 9 december 1972. Op 13 december d.a.v. hebben we zijn lichaam toevertrouwd aan de aarde op het katholieke kerkhof van Erica.

We bidden tot God, onze Vader:

Ieder mensenleven heeft betekenis voor U en voor ons in deze wereld. Voor echtgenoot, vader, opa en overgrootvader, parochiaan en goede kennis, vragen wij: schenken hem en ons vergeving voor alle tekortkomingen. Geef aan Uw dienaar Berend het eeuwig geluk bij U. Voor ons allen, die achterblijven bidden wij om troost en bemoeiding. Moge Uw zegen zijn met alle levenden en overledenen. Amen.

Voor de vele blijken van medeleven, ondervonden tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze lieve vader, groot- en overgrootvader, betuigen wij U onze oprechte dank.

Fam. JEURISSEN

Erica, december 1972