





In liefdevolle herinnering

*"Ak nie mear kan flodder'n
Dan hoeft veur mie nie mear"*

Rikie Bulters - Jogems

Hartelijk dank voor uw steun en medeleven tijdens de ziekte en bij het overlijden van onze ma en oma.

Door de vele kaartjes, bloemen en belangstelling, weten we dat ze bij velen geliefd was.

Harry en Lilian
Leonie
Koen

Ben en Marion
Aniek
Pim

Dag, lieve ma en oma
We vergeten je nooit

Je was veel te uniek om zo maar te vergeten
En dat we je missen zul je zeker wel weten

Misschien dat we ooit elkaar weer ontmoeten.
Jij gaat nu alleen op reis en wij moeten jou groeten.

Het doet ons zo groot verdriet dat jij nu moet gaan.

Wij wensen je toe dat je opnieuw zult bestaan
In een droomland waar wij ooit weer samenkomen

En waar mensen nooit meer dood hoeven te gaan