

†

In liefdevolle herinnering aan

Johan Johannink

“Borg Johan”

Pa werd geboren op 23 november 1925 te Denekamp.

Vrij onverwacht overleed hij op 13 april 2007.

Op 18 april werd in de H. Nicolaaskerk in Denekamp de Uitvaartplechtigheid voor hem gehouden, daarna hebben we hem te ruste gelegd op het parochieel kerkhof aldaar.

Wij willen iedereen danken die hem en ons de laatste jaren gesteund hebben.

Marietje Johannink-Niehoff
Kinderen en kleinkinderen

Pa was een eenvoudige en niet veeleisende man.

Het leven en werken op de boerderij gaf hem veel voldoening.

Zijn passie waren de paarden. Vele ritten heeft hij met Lennie gemaakt.

Zijn kinderen betekenden veel voor hem. Hij was altijd trots op de door ons behaalde resultaten. De kleinkinderen mochten alles van opa.

Ruim 43 jaar was hij gelukkig getrouwd met ma. Zij was de hoeksteen van zijn leven.

De opname in het verpleeghuis was voor ons, maar voornamelijk voor hem, een moeilijke periode.

Hij zei vaak: “het ett’n is hier good, mer ik heur hier nig”

Pa bedankt.

*Herinner mij zoals ik was
En niet zoals ik de laatste jaren ben geworden.*