





In groot geloof is ons voorgegaan

Johanna Maria Koop - Johannink
(Annie)

sinds 25 juli 1969 weduwe van
Johannes Hermannus Koop
(Johan)

Ze werd geboren in Noord-Deurningen, gemeente Denekamp, op 27 december 1914. Gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving ging ze van ons heen op "Oldenhove" te Losser op 25 maart 2001. Na de uitvaartmis in de Mariakerk te Oldenzaal, hebben we haar lichaam bijgezet op de begraafplaats aan de Schipleidelaan te Oldenzaal op 28 maart.

Sinds haar huwelijk met Johan Koop, op 16 mei 1950 in de Nicolaaskerk te Denekamp, woonde ze in de Fleerderhoek, toen Zuid Lutte 153. Ze werd moeder van twee kinderen, Jan en Maria, voor wie ze zich met veel zorg heeft ingezet. Ze leefde voor de huishouding, bezorgd, vaak overbezorgd, maar voelde ook mee met wat zich afspeelde op de boerderij.

Grote feesten spraken haar niet aan, haar kracht lag in het persoonlijk gesprek, in haar meelevens met anderen, vooral met zieken; ze hoefde niet naar woorden te zoeken.

Het overlijden van haar man heeft haar diep geraakt; het was een grote opgave, maar haar contact met de kinderen werd daarna nog intensiever.

Ze hield van kinderen, vanzelfsprekend was ze zielsblij met haar drie kleinkinderen Patrick, Melanie en Michel. Ze leefde vanuit een sterk geloof, een warme verbondenheid met God en met Maria, die ze thuis en vele keren in Kevelaar vereerde; maar ook in haar parochiekerk, die veel voor haar betekende; trouw nam ze deel aan vieringen in het weekend en door de week.

Haar gezondheidstoestand ging steeds meer achteruit, totdat ze opgenomen werd in het verpleeghuis; daar werd ze goed verzorgd en omringd door haar familie, vooral Maria was haar trouwe bezoeker.

Moge ze bij God, bij Maria, ten volle leven.

Wij zijn u dankbaar voor uw medeleven in haar ziekteperiode en na haar overlijden.

Mogen we zo met elkaar verbonden blijven.

De kinderen en de kleinkinderen.