



In onze dankbare herinnering en in
onze gebeden leeft voort

Maria Lambertha Johannink

weduwe van

FRANCISCUS HERMANUS BODDE

Ze werd geboren te Nrd. Deurningen (gem. Denekamp) op 22 januari 1912. trouwde op 9 juni 1939 met Franciscus H. Bodde. Op maandag 12 augustus 1991 is ze in Nrd. Deurningen overleden. We hebben op 16 augustus rond haar stoffelijk overschot de Eucharistie gevierd indachtig ons geloof in het Leven over de dood heen. Daarna hebben we haar lichaam te ruste gelegd op het R.K. Kerkhof van Nrd. Deurningen.

„Bodden Marie” zoals velen haar kenden was 'n sterke vrouw in de bijbelse zin van het woord.

Geboren en getogen op het Twentse platteland was ze een boerin in hart en nieren.

Jarenlang stond ze haar man ter zijde met volle overgave in het beheren van hun agrarisch bedrijf.

Ze hield intens van het leven buiten.

Dat haar huwelijk kinderloos is gebleven moet voor haar een zwaar kruis zijn geweest. Maar ze wist het te verwerken en opende de deuren van haar huis voor wie maar aanklopte:

Kinderen uit Duitsland, jeugdgroepen op vakantie elk jaar opnieuw, kinderen en kleinkinderen van de naast familie. Zo was ze moeder van een menigte.

Nadat ze in 1977 haar geliefde man had verloren trok ze er steeds vaker zelf op uit, klaar om een helpende hand te bieden waar ze dacht dat dat nodig was en waar ze gevraagd werd bij familie en kennissen. Zo was ze altijd bezig, zo niet bij anderen, dan wel thuis.

Haar wijde belangstelling voor wat er in de wereld en kerk gebeurde hielden haar jong van hart.

Ze wist veranderingen in haar eigen leven en rondom haar te integreren en kon honderduit vertellen over wat haar bewoog.

Zo was ze heel haar leven een mens voor anderen die maar weinig eisen stelde voor zichzelf en erg sober leefde. Onafhankelijk in hart en nieren was haar grote zorg niemand tot last te zijn,

Misschien is dat de reden waarom ze maar zelden over zichzelf sprak. Ze trad niet graag op de voorgrond. Zo was het voor velen moeilijk te peilen wat er in haar hart leefde.

Beste Marie,

We zijn God dankbaar voor alles wat je voor ons hebt gedaan en betekend. We zijn diep bewogen bij de gedachte hoe zwaar de weg moet zijn geweest die je de laatste maanden bent gegaan. Hoe graag waren we je tot meer steun geweest. We troosten ons met de gedachte dat je een leven lang met een rotsvast geloof hebt vertrouwd in Hem die gezegd heeft:

„Laten allen die gebukt gaan onder zware lasten bij Mij komen: Ik zal u verlichting geven.... Bij Mij zult u rust vinden.

(Mt. 11, 28-30)

Familie Bodde
Familie Johannink