



Jan de Jong

1950 - 2013

Citaten uit: 'Pap, vertel 's! Omdat je bijzonder bent'
*een cadeauboek vol met leuke en creatieve vragen aan papa,
waarop hij in 2006 de antwoorden heeft opgeschreven.*

Papa was heel tevreden met zijn leven. Als hij er alles over moest vertellen werd het naar eigen zeggen een 'trilogie'.

'Mijn sterkste verhalen zijn altijd op waarheid berust'.

De geboorte van zijn dochters maakte van hem 'wereldkampioen, maar dan van alle vaders!'

Vriendschap betekende voor hem:

'Als jouw probleem, mijn probleem mag zijn. Als je elkaar aankijkt en weet wat de ander bedoelt. Als je weet dat je niet alleen bent. Als je een geheim kunt bewaren. Dat je m'n laatste biertje op mag drinken.'

*Als jij ooit komt te overlijden,
wat wil je dan dat mensen zich van jou herinneren?*

'Dat ook ik niet zonder fouten ben geboren. Maar dat ik met iedereen het beste voor heb, ondanks mijn tekortkomingen'

'Het motto in mijn leven is; wat je een ander niet gunt, gunt een ander jou ook niet'.

'Ik zou mijn keuzes niet opnieuw willen maken als ik de kans kreeg, omdat ik best tevreden ben. Met andere keuzes was ik misschien niet zo gelukkig geweest.'

Lieve papa

We zullen aan je denken

en nog eens glimlachen

We zullen je ontzettend missen

en nog eens huilen

We zullen naar je kijken

want er is zoveel dat jij hebt aangeraakt

We zullen ons nog eens voorstellen

wat jij zou doen of zeggen

We zullen zuinig op elkaar zijn

zoals jij dat op ons bent geweest

We zullen vooral veel over je vertellen

en zo houden we je héél dichtbij

Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven, in welke vorm dan ook.

Alle berichten, kaarten, bloemen of alleen maar te weten

dat er aan ons gedacht wordt doet ons goed.

Steun is zo welkom.

Ans

Janneke, Bas en Jelle

Marleen, Mark en Huib

Annemarie, Wesley en Liz