





Een fijne en dankbare herinnering aan

## **Karel Hendrikus de Jong**

Karel werd geboren op 18 september 1953 te Losser.

Hij is overleden op maandag 29 juni 1998. Na de uitvaartviering in de parochiekerk van St. Martinus werd hij begeleid naar het crematorium te Usselo.

3 juli 1998

Karel, een man van weinig woorden. Hij trad niet zo graag op de voorgrond, maar hij was o zo bezorgd voor Pa en Ma.

Hij was gek op zijn neefjes en nichtjes. Karel hield van gezelligheid, vooral het samenzijn met zijn vrienden.

Heel blij was hij met zijn werk bij Groenbouw. Daar was hij gelukkig. De trekker was de laatste tijd zijn trouwe maat.

Karel genoot er zichtbaar van wanneer hij op die trekker reed en kon zwaaien naar de mensen die hij kende. Nu is hij er niet meer en kunnen we samen niet meer over allerlei dingen "zeuren".

Hij heeft in alle eenvoud geleefd en is in al zijn eenvoud overleden.

Karel, we zullen je missen !

Bedankt voor alles en leef nu in de Liefde van God. !

Oprechte dank voor uw medeleven.

K.H. de Jong  
M.G. de Jong - ten Vergert  
Kinderen en kleinkinderen.