





Dankbare herinnering aan

Tonny Jongbloed

Hij werd geboren in Enschede
op 14 november 1930.

Hij was getrouwd met Lies Plettenburg
en vader van Yvonne en Norma.

Hij overleed op 15 mei 2001.

Hij heeft het verdriet van zijn overleden vrouw
Lies nooit goed kunnen verwerken, nu bijna 16
jaar geleden.

Hij was een zorgzame vader en opa die trots
was op zijn kinderen en kleinkinderen. Vaak
rusteloos en altijd in de weer. Wij zullen niet
vergeten wat hij voor ons heeft gedaan. Wij
moeten zonder hem verder en de leegte die hij
achterlaat zal vreemd zijn. Dankbaar zullen wij
blijven voor zijn inzet die hij in zijn leven voor
ons heeft gedaan.

Hij heeft pas geleden nog van een vakantie in
Italië kunnen genieten. Een mooie videofilm en
foto's van die vakantie heeft hij nog gezien en
zeer mooi gevonden.

Helaas bleek hij toch al ziek te zijn, maar nie-
mand heeft kunnen vermoeden dat het een
ziekte was die zo snel om zich heen zou
grijpen. Toch heeft hij deze vakantie nog mooi
mee kunnen maken, niet wetende dat het de
één na laatste reis in zijn leven zou zijn.
Tezamen met zijn familie is deze reis zeer zeker
de moeite waard geweest.

Na zijn terugkomst werd al snel duidelijk dat er
iets ernstigs aan de hand was. Voor een ieder
kwam het onheilspellende bericht dan ook als
een volslagen verrassing. Hoe moeilijk was het
om zo'n bericht aan je vader te vertellen. Het
positieve is wel dat je precies de wensen kunt
bespreken en dat we de wensen in vervulling
kunnen laten gaan, doet ons goed. Twee
weken nadat het bericht was gekomen was het
lichaam op. Om je vader op het laatste zo te zien
lijden is vreselijk. Op dit moment heeft hij zijn
verdiende rust gevonden en is zijn allerlaatste
reis begonnen. Zijn wens is in vervulling
gegaan om weer dichtbij zijn Lies te zijn.

Papa en opa we zullen je nooit vergeten.

Wij danken u voor uw medeleven en belang-
stelling.

Yvonne en Eric
Nick, Judith
Norma en Gerrit
Annelie

Hengelo (O), 15 mei 2001