

*Nooit vragend.
Nooit klagend.
Altijd alles zelf dragend.*

Gedenk in uw gebeden

JACOB JONGMAN

echtgenoot van
CHRISTINA GRAS.

Hij werd geboren te Zwolle op 30 september 1923 en overleed vrijwel onverwachts op 7 maart 1992 te Overdinkel. Op 11 maart d.o.v. werd hij op het R.K. kerkhof aldaar begraven.

†

Hij was nog zo graag een tijd bij moeder en kinderen gebleven, maar het kon niet meer. Hij zag dat zelf in en gaf zich bewust over aan de wil van God, in de vaste overtuiging dat Hij het beste met ons voor heeft en alles voor iedereen ten goede leidt.

Zijn gezondheidstoestand liet het niet meer toe te werken, maar hij genoot nog zo van zijn hobby's: vissen en kaarten.

Hij was een trouw actief lid van het kerkkoor en door zijn zang bracht hij in vele kerkdiensten lof, eer en dank aan God.

Hij genoot van zijn kleinkinderen, voor hen was hij een echte opa.

Wij zijn dankbaar dat wij hem, ondanks zijn zwakke gezondheid, nog zo lang in ons midden mochten hebben.

Jaap, vader, opa bedankt, bedankt voor alles.

Moge hij rusten in vrede.

Voor uw medeleven en belangstelling, betoond na het onverwacht overlijden van mijn innig geliefde man en onze zorgzame vader en opa, betuigen wij u onze oprechte dank.

Christina Jongman-Gras
kinderen en kleinkinderen.