



Laat mij verder leven

in Uw herinnering



In dankbare herinnering aan

GERHARD JONKER

echtgenoot van

Lenie Wesseling

Hij werd geboren op 23 maart 1931 te Klazienaveen en overleed daar ook op 10 augustus 2000.

Na een plechtige Uitvaart in de H. Henricuskerk te Klazienaveen volgde de crematie in Emmen.

Wat heeft hij gevochten om bij ons te blijven. Het mocht niet zo zijn: zijn lichaam kon niet meer. Zijn wens om geen lang ziekbed te hebben is wel in vervulling gegaan.

Meer dan twee jaar is hij echt ziek geweest, toch bleef hij altijd moed houden.

Hij bleef vrolijk en opgewekt en bleef ook zijn 'streken' uithalen.

Hij was recht door zee en stond altijd klaar om te helpen. Als iets kapot was, wist hij ook altijd raad: met draadjes maakte hij alles weer aan elkaar en het werkte!

Zijn kleinkinderen waren alles voor hem. Zij

zullen, net als wij, zijn verhalen missen, want hij kón toch mooie verhalen vertellen!

Hij hield van de natuur. Vooral was hij graag in het natuurreservaat achter in Zwartemeer. Maar hij genoot ook van alle dieren om zich heen: honden, kippen, varkens, koeien enz. En hij trok er graag met de auto op uit.

Gerhard hield er niet van op de voorgrond te staan, maar wat zullen we zijn aanwezigheid missen!

Toch zijn we vooral dankbaar voor de fijne tijd die we met elkaar hebben beleefd.

Gerhard, Pa, Opa: Bedankt voor alles!

Rust nu in vrede bij God.

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en meeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man en onze zorgzame vader en opa.

A. M. H. Jonker-Wesseling,
kinderen en kleinkinderen.