



Ter herinnering aan

Bernardus Gerhardus Frederikus Jonkman

weduwe van
Maria Antonia Gezina Lage Venterink

Hij werd geboren op 12 juli 1914 in Oldenzaal en overleed op 31 mei 1996 op 81-jarige leeftijd in het "Mariahof" te Oldenzaal. Na de uitvaartdienst in de St. Antoniuskerk te Oldenzaal wordt op 5 juni zijn lichaam gecremeerd te Usselo.

Je overlijden voltrok zich op een wijze zoals je altijd graag gewild had. Je was bang lastig te zijn voor anderen of hulpbehoevend te worden. Zonder ook maar een afscheidswoord ben je overleden.

*Wij staan met ons verdriet alleen,
je plaats is leeg,
want je ging van ons heen.*

Je bent in 1941 getrouwd met ma en leefde 45 jaar gelukkig samen. Je leven ging niet altijd over rozen. Om gezondheidsredenen moest je al op 55-jarige leeftijd stoppen met werken. Jarenlang heb je hard gewerkt en ben je veel van huis geweest. Je moest toch zorgen voor ma en ons. Ondanks niet meer te kunnen werken kende je ook mooie jaren, denk aan het wonen in Ootmarsum. Midden in de natuur waarvan je genoot. En de duiven die je altijd lief had en verzorgde. Heel veel zijn wij bij jullie geweest en mochten mee genieten van al dat

moois. Om de gezondheid van ma zijn jullie teruggegaan naar Oldenzaal, om zo samen nog leuke jaren te kunnen hebben. Maar na een paar jaar moest je je grootste teleurstelling verwerken. Ma overleed in 1986 en jij bleef alleen achter. Hiermee heb je het zwaar gehad. Je was geen mens die alleen kon zijn, je voelde je eenzaam.

Samen met ma bracht je een gezin van 4 zonen en 3 dochters groot. Je gezin betekende alles voor je, ook de 14 kleinkinderen die wij later kregen. Je was gelukkig als ze om je heen waren. Grote moeite had je dan ook met de ziektes van je kinderen die altijd een grote zorg voor je waren. Desondanks probeerde je altijd optimistisch en vrolijk te zijn. Maar je "eigen-wijze" Jonkman karakter hebben we gelukkig allemaal van je meegekregen.

De laatste weken van je leven heb je mogen wonen in het "Mariahof" waar je erg naar uitkeek. Toen je uit het ziekenhuis kwam en we je daar heenbrachten zei je dan ook "hier kan ik nog wel een paar jaar zitten". Het heeft echter niet zo mogen zijn. Bijna 5 weken heb je ervan mogen genieten.

Je onopvallendheid en eenvoud zullen we allen erg missen, maar datzelfde beeld van jou pa zullen we diep in ons hart bewaren.

Hartelijk dank voor uw belangstelling na het overlijden van onze vader en opa.

Kinderen en kleinkinderen Jonkman