





'n Dankbare herinnering aan

Geertruida Josephina
Jonkman

echtgenote van
Johannes Hendrikus Gerardus
Mensink

Zij werd geboren op 10 maart 1916 te Oldenzaal. Na een kortstondige ziekte overleed zij op 24 oktober 1991 in het ziekenhuis te Enschede nadat zij was voorzien van het Sacrament van de Zieken.

Op maandag 28 oktober 1991 hebben wij afscheid van haar genomen tijdens een Eucharistieviering in de St. Antoniuskerk te Oldenzaal waarna we haar begeleid hebben naar haar laatste rustplaats op het kerkhof te Oldenzaal.

Het is onbegrijpelijk dat ze er niet meer is. Ze was tot voor kort nog zo vitaal, ze genoot van de vakanties en de lange fietstochten met pa en hun vrienden.

Haar actieve en warme betrokkenheid bij haar kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden en kennissen maakten haar geliefd. Velen zullen haar warmte, gastvrijheid en humor missen.

We zullen ons haar herinneren als een sterke vrouw, een sociaal bewogen mens met een groot gevoel voor rechtvaardigheid.

Zij ruste in vrede.

Voor uw bliken van medeleven zeggen wij U allen onze hartelijke dank.

J.H.G. Mensink
Kinderen en kleinkinderen

Oldenzaal, oktober 1991