



Ter herinnering



In herinnering aan

**Josephina Maria Antonia
Reehuis-Jonkman**

"Fiene"

gehuwd geweest met Gerhard Reehuis

Geboren te Oldenzaal op 18 juni 1920
Overleden te Enschede op 14 juli 2006

Na de Uitvaartdienst in de St. Jankerk
in Enschede, hebben we afscheid van haar
genomen in het crematorium in Enschede.

Ze werd geboren in Oldenzaal en groeide op in een gezin met 9 kinderen.
Net na de oorlog ontmoette ze pa met wie ze in 1947 trouwde. Samen kregen ze 4 kinderen.
Ma was een hardwerkende vrouw en hechtte veel waarde aan het gezinsleven. Ze zorgde er altijd voor dat niemand iets tekort kwam. De kinderen en kleinkinderen kwamen er graag.
Ruim 10 jaar geleden werd ze getroffen door een herseninfarct waarna ze in een rolstoel terecht kwam. Een verhuizing naar een verzorgingshuis was dan ook noodzakelijk. Er volgde een zware

tijd maar uiteindelijk pakte ze de draad weer op. Erg moeilijk werd het voor haar toen pa op 22 januari 1999 overleed. Ze was haar steun en toeverlaat kwijt maar moest ondanks dat ze rolstoelgebonden was en "zelfstandig" woonde, toch verder. Samen met de hulp binnen "De Posten" lukte haar dit, totdat op 21 november 2002 haar zoon Benny op 50 jarige leeftijd overleed. Het verlies van Pa en Benny heeft ze nooit kunnen verwerken.

Ondanks dat haar gezondheid achteruit ging heeft ze nooit geklaagd over haar ziekte maar ze vond het des te vervelender als anderen iets hadden.

Ze was een vrouw van weinig woorden wat voor de kinderen, vooral de laatste periode, niet altijd gemakkelijk was.

Haar snel afnemende gezondheid maakte het noodzakelijk dat ze intensievere zorg nodig had en een verhuizing in januari 2006 naar het verpleeghuis "De Cromhoff" bleef dan ook niet uit. Na een kort verblijf en omringd met de goede zorg is ze op 14 juli in het bijzijn van haar naasten rustig ingeslapen.

Het was een bijzondere vrouw, we zullen haar missen. Het is goed zo.

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling en medeleven.

Kinderen
en kleinkinderen