



*Moeder zijn is alles geven,
zorgen en lijden, liefde en leven*

Lammechien Reuvers-Joustra

Lammie

* 1 augustus 1929

† 20 maart 2012

Sinds 26 januari 2000 weduwe van Hans Reuvers

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, hebben wij, na een leven vol liefde en zorg voor ons allen, op maandag 26 maart afscheid genomen van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overoma. In de R.K. kerk te Erica hebben wij voor haar en elkaar gebeden. Aansluitend hebben wij haar samen begeleid naar crematorium 'De Meerdijk'.

82 jaar geleden werd Lammie geboren te Nieuw-Amsterdam. Zij was de oudste in een gezin met drie dochters. Op jonge leeftijd verliet Lammie het ouderlijk huis om in betrekking te gaan werken in Hilversum. Toen ze weer teruggekeerd was naar haar geboortedorp ging ze werken in café 'Kruimink', wat nu 'Van Gogh' heet. Hier leerde ze Hans Reuvers kennen. Hij was voor haar de liefde van haar leven. Op 1 augustus 1949 gaven zij elkaar, in de kerk van Erica, hun onvoorwaardelijk ja-woord.

In de eerste jaren van hun huwelijk woonden Lammie en Hans in Nieuw-Amsterdam. Later verhuisden ze naar Erica waar ze zich uiteindelijk aan de Eendrachtstraat zouden gaan vestigen. De liefde die Lammie en Hans voor elkaar voelden werd zichtbaar in de geboorte van Jan, Cor,

Ben, Wim en Han. Later kregen ook de schoondochters een vanzelfsprekende plek binnen het gezin. Voor de kleinkinderen was er een oma die altijd voor ze klaar stond en er voor zorgde dat ze niets tekort kwamen. Veel vreugde beleefde Lammie ook aan haar achterkleinkinderen.

Lammie hield van handwerken. Breien en haken waren haar favoriet. Ook hield ze van het kijken naar sport. Zowel de professionals op tv als haar kinderen en kleinkinderen op de plaatselijke sportvelden volgde ze met grote belangstelling. Vele jaren heeft ze hand- en spandiensten verricht voor de sportclub.

Kort voor haar huwelijk is Lammie katholiek geworden. Binnen deze geloofsgemeenschap voelde zij zich thuis. De maagd Maria had een bijzondere plek in haar leven. Haar beeld had een ereplaats in de huiskamer en ma zorgde ervoor dat er altijd een kaarsje brandde.

Na een korte ziekenhuisopname is Lammie op dinsdag 20 maart rustig ingeslapen. We zijn dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend. En nu wij afscheid van haar hebben moeten nemen brengen wij haar nog een laatste groet:

*We zijn bedroefd, maar treuren niet.
Geestelijk ben je tot het einde bij ons gebleven.
Een voorbeeld heb je ons meegegeven.
Warme en dankbare herinneringen blijven bestaan.
Ma, je hebt het goed gedaan.*

Kinderen, klein – en achterkleinkinderen