



In dankbare herinnering aan

## Fransiscus Gerhardus Jenneboer

Weduwnaar van Gezina Gerharda Scheffer

Geboren 17 februari 1925 te Losser  
(Glane-Beekhoek)

Overleden 28 oktober 2008 te Losser

Op 31 oktober werd hij begraven  
op het R.K. kerkhof te Losser

Tot zijn vijfentwintigste jaar heeft Frans het verre van gemakkelijk gehad. De armoede van een groot gezin in crisistijd en de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog hebben zijn jeugd getekend.

Na de oorlog werd hij als dienstplichtig militair voor 3,5 jaar naar Nederlands-Indië gezonden, een periode die misschien wel de meeste invloed op zijn verdere leven heeft gehad. Na deze ingrijpende periode is Frans gelukkig in rustiger vaarwater terechtgekomen. Hij pakte zijn beroep als wever weer op en samen met Sini vestigde hij zich in Losser.

Eind jaren 70 is Frans afgekeurd voor de zware werkzaamheden in de textielindustrie en heeft hij tot zijn pensionering met veel plezier gewerkt in de groenvoorziening van de gemeente Losser.

Frans was een heel gewoon en toch ook heel bijzonder mens. Zijn gevoel voor humor, zijn sympathieke persoonlijkheid en kameraadschappelijke omgang met mensen maakten hem bij velen erg

geliefd. Bij hem kon je met je grote en kleine problemen terecht, vond je een schouder om uit te huilen en ook voor een geintje was hij altijd in. Toch was hij geen man van de grote bijeenkomsten. Het liefst was hij samen met zijn gezin of op zichzelf. Vissen, een boek lezen of luisteren naar country muziek waren de dingen waar hij zichzelf in kon vinden. Vanaf zijn jeugd speelde hij al gitaar en die muzikaliteit heeft hij doorgegeven aan zijn kinderen en kleinkinderen.

Na meer dan 40 jaar lief en leed te hebben gedeeld, had Frans na het plotselinge overlijden van Sini in februari 1999 moeite om in zijn eentje zijn leven weer op te pakken. In 2000 bleek hij ernstig ziek maar dit onheil werd na een operatie als door een wonder afgewend en kon hij gelukkig nog ruim 8 jaar bij ons zijn. Vanaf 2003 ging zijn mobiliteit echter steeds verder achteruit en belandde hij in 2007 in een verzorgingshuis. Toch bleef hij altijd vriendelijk en gezellig. Verzorgsters en medebewoners droegen hem op handen en typeerden hem als "lief mannetje", en dat was hij ook.

Na een kort ziekbed is Frans, na het Sacrament der Zieken te hebben ontvangen, rustig ingeslapen. We danken hem voor alle liefde en zorg die hij aan ieder van ons heeft gegeven en we bidden dat hij in vrede mag rusten.

Voor uw belangstelling en het medeleven tijdens zijn ziekte en na zijn overlijden betuigen wij u onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen