



Bid voor de ziel van

Grada Catharina Jenneboer,

echtgenote van

ANTONIUS BERNARDUS JOHANNES RIKKERINK,

geboren te Borne 15 juni 1885, overleden te Hengelo, na voorzien te zijn van de laatste H.H. Sacramenten, 5 augustus 1958 en begraven 8 augustus d.a.v. op het r. k. kerkhof aldaar.

Op de Feestdag van Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw gaf deze vrouw haar leven terug aan haar Schepper als een oprecht en eenvoudig kind van Maria. Aan de Hand van haar Hemelse Moeder ging zij naar de Plaats „waar geen tranen en droefheid meer zijn en waar zij uitrust van haar werken.”

Een kind van Maria kan niet verloren gaan. Zij bracht haar leven door met rusteloos te werken en te ijveren met een grote wilskracht. Zoals de bloemen, die ze met grote liefde verzorgde, bloeien en door hun schoonheid God verheerlijken, zo diende zij de Heer door de eenvoud van haar arbeid.

„Goed en rechtvaardig is de Heer, ja meedogend is onze God. De Heer behoedt de eenvoudigen”

(Ps. 114.)

De mensen kijken naar het uiterlijk, God echter naar het innerlijk.

Mijn dierbare echtgenoot, ruim vijftig jaar waren we door de huwelijksband verbonden. Laten we God dankbaar zijn en leeft in de vaste overtuiging, dat we elkaar eens voor altijd zullen weerzien in de Heer.

En gij, kinderen, vergeet het voorbeeld van moeder niet, maar leeft uit dat geloof en vertrouwen op God, dat zij u als haar kostbaarste erfenis naliet. Gedenkt haar in uw gebeden.

Zij ruste in vrede.

Moeder van altyddurende Bijstand, bid voor ons.