



*We staan niet altijd stil  
bij het woord 'samen'.  
Maar het is een groot gemis  
als 'samen'  
uit je leven verdwenen is.*

In dankbare herinnering aan mijn lieve man,  
onze vader en opa

## Jan Jenneboer

echtgenoot van Minie Jenneboer-Bakker

Jan werd geboren op 1 juni 1939 te Glane-Beekhoek, de één na jongste uit een gezin van 11 kinderen. Op 15 augustus 1969 is hij getrouwd met Minie, waarmee hij zijn hele leven in de Beekhoek is blijven wonen, want hier voelde hij zich thuis. Ook zijn dochter groeide hier op. Jan was trots op zijn gezin.

Een grote hobby van Jan was zijn schuur. Daar kon hij zich dagen vermaken.

Na jaren gewerkt te hebben in de textiel en groenbouw, ging hij werken bij de Schakel in Oldenzaal, waar hij van zijn hobby, fietsen maken, zijn werk maakte.

De kleinkinderen waren zijn grootste trots. Slechts twee jaar heeft hij mogen genieten van de VUT.

Ook bij zijn dochter en schoonzoon was hij altijd actief bezig in en rond het huis. Jan was een man die voor iedereen klaarstond, niets was hem teveel. Hij kon erg genieten van de natuur en de gezellige uitjes met Minie. Velen zullen zich Jan herinneren als een eerlijke, vrolijke en sociale man. Het is voor ons onbegrijpelijk dat zo'n goede en zorgzame man als pa en opa zo maar uit ons midden is weggerukt.

In het ziekenhuis in Enschede is hij, na een kortstondig ziekbed, toch nog plotseling van ons heengegaan op 23 september 2002.

We hebben hem op 27 september, na de uitvaartviering in de Maria Geboortekerk te Losser, naar zijn laatste rustplaats begeleid op het R.K. Kerkhof te Glanerbrug.

*Jan, pa, opa bedankt voor alles wat je voor ons  
hebt betekend.*

Wij danken u voor uw medeleven na het overlijden van mijn man, onze vader en opa.

Minie  
Astrid en Ronald  
Kirsten, Wouter