



Ter nagedachtenis aan

**Stephanus Johannes Gerardus Jenneboer**

echtgenoot van Johanna Boek

Geboren 8 februari 1898 te Weerselo is hij voorzien door het H. Sakrament der zieken, onverwacht overleden te Glanerbrug 11 december 1976. Wij hebben zijn lichaam te ruste gelegd 15 december op het kerkhof van de parochie te Glanerbrug.

Hij was een hard werkende man, die zich inzettede voor zijn grote gezin. De laatste jaren werd hij steeds hulpbehoevender, en afhankelijk van de goede zorg die vooral zijn vrouw hem gaf. Hij is gestorven in vertrouwen op God onze Heer.

Laat ons bidden:

God, geef uw toekomst en uw trouw aan deze gestorven mens. Wij kunnen niet geloven dat zijn leven vergeefs voorbij is gegaan, en dat alles wat hij voor de mensen heeft betekend, nu verloren is en voorbij. Maar wij verenigen ons met het geloof, waarin hij zelf aan U heeft vastgehouden ten einde toe, aan U, zijn God en onze God, die voor ons leeft, vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.

Voor uw belangstelling en medeleven na het overlijden van onze lieve man, vader en grootvader, betuigen wij u onze hartelijke dank.

J. Jenneboer - Boek  
kinderen en kleinkinderen