



Dankbare herinnering aan

Marietje Kappen-Jeunink

echtgenote van **Ben Kappen**

Zij werd op 1 maart 1932 geboren in De Lutte. Na een lange dappere strijd tegen haar ziekte is ze op 4 februari 1998 thuis overleden. Omringd door haar man en kinderen heeft ze haar welverdiende rust gevonden, de strijd had lang genoeg geduurd.

Na de Eucharistieviering in de H. Henricuskerk te Klazienaveen, hebben wij op 9 februari 1998 afscheid van haar genomen. Daarna hebben we haar te ruste gelegd op de R.K. begraafplaats in Klazienaveen.

Marietje was zorgzaam, lief en zacht; voor haar kinderen, voor haar man en eigenlijk voor iedereen om haar heen. Zichzelf wegcijferend nooit op de voorgrond plaatsend en een warme belangstelling voor de mensen zelf; attent en vol medeleven. Ook al leek het voor velen

misschien niet zo, Marietje wist heel goed wat ze wou. Maar ze was vaak te bescheiden, de ander was voor haar belangrijker. Marietje hield van de mensen om haar heen en de mensen van haar. En dus deed ze veel samen: samen op vakantie in het buitenland met of zonder caravan, familiefeesten en reünies, vertroetelen van de kleinkinderen, zwemmen met Gea de buurvrouw, fietsen met Ben in de natuur, het zingen in het kerkkoor, de activiteiten met de plattelandsvrouwen en de damesgymnastiek. Dat waren de dingen waar zij intens van kon genieten. Ze heeft het niet altijd gemakkelijk gehad, maar dat was voor anderen niet te merken. Ze heeft van haar leven iets gemaakt. Ze was een **stille kracht**, onopvallend, juist daarom zo gemist.

*Vrede zij met u,
zó kwam Hij binnen
een diepe betekenis
een simpele taal.*

*Vrede zij met u,
dat zijn van die zinnen
die klinken heel anders dan:
Dag allemaal!*

Voor uw steun en medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze onvergetelijke moeder en fijne oma, zijn wij u zeer dankbaar.

Ben Kappen
kinderen en kleinkinderen

Klazienaveen, februari 1998