

In dankbare herinnering aan

Til Mazeland – Jeurissen

Echtgenote van Johan Mazeland

Ze werd geboren te Horst op 10 november 1916 en is op zondag 3 mei 2009 overleden. Na de afscheidsviering in de kapel van de Mariahof op donderdag 7 mei hebben we haar te rusten gelegd op de begraafplaats aan de Schipleidelaan in Oldenzaal.

Al op jonge leeftijd was ze wees en groeide ze op in het gezin van haar zus Nel. Rond haar 20ste is ze naar Haarlem verhuisd, waar ze haar toekomstige man, Johan, heeft leren kennen. Tijdens de oorlog is ze in betrekking gekomen bij de familie Zijlstra in Driene. Dat was ondanks de oorlog een fijne tijd.

In 1946 is ze getrouwd met haar Johan en na de geboorte van Lambert en Wil was haar gezin compleet.

Ze was een gelovige vrouw, een goede huisvrouw en een lieve moeder. Ze hadden het niet breed de eerste jaren van hun huwelijk. Met “weinig” heeft ze veel kunnen doen. Ze was ontzettend blij met en trots op haar kinderen en kleinkinderen en was tot het einde geïnteresseerd in hun doen en laten.

De laatste jaren is haar gezondheid achteruit gegaan. Ze werd steeds afhankelijker van hulp en daar had ze, zonder te klagen, veel moeite mee. Haar geheugen liet haar gelukkig niet in de steek. Ze wilde vader niet alleen achterlaten, maar haar energie was op.

*Ze was een lieve vrouw, moeder
en oma voor ons.*

Voor al uw blijken van belangstelling en medeleven na het overlijden van onze (schoon-)moeder en oma, zeggen wij u hartelijk dank.

Familie Mazeland
Familie Reinink