

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER  
**MARIA JEURSEN,**

echtgenoot van BERNARDUSTEN WOLDE,  
geboren te Borne 8 October 1877, na het  
ontvangen der H.H. Sacramenten overleden  
te Beekhoek (gem. Lossen) 6 Februari  
1912 en den 9den Februari begraven op  
het R. K. Kerkhof te Glanerbrug.

Waarom moest de dood zoo spoedig zulk  
een bittere scheiding teweeg brengen? Het  
is geschied omdat God het aldus gewild  
heeft. En daarom, o God, hoe zwaar mij en  
mijne kinderen dit offer ook moge vallen,  
wij brengen het, met de woorden „De recht-  
vaardigste, hoogste, beminnelijkste wil van  
God geschiede, zij geloofd en geprezen in  
alles. Amen. (300 d. afl.).

Nu Heer, wees mij indachtig, en gedenk  
mijne misslagen niet. Doe met mij naar  
Uwen wil en gebied dat mijne ziel in vrede  
worde opgenomen.

Dierbare echtgenoot en kinderen, bidt voor  
mij, en leeft zoo, dat wij elkander eens mogen  
weezien in den hemel.

Jezus, Maria, Joseph, ik geef U mijn hart,  
mijn ziel, mijn leven.

Jezus, Maria, Joseph, staat mij bij in mijn  
laatststen doodstrijd.

Jezus, Maria, Joseph, dat mijne ziel in Uw  
H. Gezelschap vreedzaam sterfe.

(300 d. afl.).

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)