



In liefdevolle en dankbare
herinnering aan

Ton Jeursen

Ton werd geboren op 17 januari 1936
te Hengelo Ov. en overleed op
20 januari 2008 in het MST
te Enschede.

Op 25 januari 2008 werd hij na de
Uitvaartviering in de
H.Maria Geboortekerk te Losser
begeleidt naar het crematorium
"Enschede" te Usselo.

Wie had hunnen denken dat er op deze
wijze een einde aan jouw leven zou
komen.

Je genoot volop van de natuur,
de moestuin, het zwemmen en de
elektrische treinen.

Bezig zijn voor het IVN Losser en met
name de hoogstambrigade en het
landschapsbeheer hadden prioriteit.

Jouw leven ging niet over rozen.

Jij nam thuis mijn taken over ondanks
jouw ziekte van Bechterew, doordat ik
MS kreeg.

Neven en nichten bewaren bijzondere
herinneringen aan het jaarlijkse eieren
zoeken en logeerpartijen.

Geschiedenis en Old Hengel hadden
jouw belangstelling.

Jij en de hond, Rieke, waren echte
maatjes.

Voor uw bliken van belangstelling en
medeleven dank ik u hartelijk.

Ger Jeursen-Oink