



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

## WILHELMINA JEURSEN

Echtgenoot van  
P. H. VAN DER HEIDE

Lid v/d Derde Orde v. d. H. Franciscus  
geboren 10 Augustus 1872 te Borne,  
voorzien van de H.H. Sacramenten,  
overleden te Losser 29 Maart 1932 en  
31 Maart begraven op het R. K. Kerk-  
hof te Losser.

---

Ik heb ellendige dagen gehad en  
droevige nachten doorgebracht; ik  
zag naar den bijstand der menschen,  
maar er was niemand die mij helpen  
kon. God echter, wien ik zocht, heeft  
mij uit mijne benauwdheden verlost  
en eene eeuwige rust is mij beter dan  
eene blijvende ziekelijkheid.

Dierbare echtgenoot! Stel uw ver-  
trouwen op God; Hij is voor u bezorgd.

Geliefde kinderen! Vreest God, eert  
uwen vader alle dagen uws levens,  
bidt voor mij en weent niet; eens  
toch zullen wij ons verheugen in een  
zalig wederzien.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

H. Franciscus, bid voor ons.

Zij ruste in vrede.

---

F. J. TER SCHURE, R. K. Koster, Losser