



Ter dankbare herinnering aan

BERNARD JOGEMS

echtgenoot van Riek Brunninkhuis.

Geboren te Weerselo

22 december 1917.

Overleden in het ziekenhuis te Oldenzaal

12 november 1991.

Begraven op het R.K. kerkhof
te Weerselo 17 november d.a.v.

Pa had een eerlijk en oprecht karakter met daarbij altijd veel humor en plezier in het leven.

Hij was een eenvoudig man, bijzonder zorgzaam en goed voor zijn vrouw en kinderen.

Een man van weinig woorden die goed nadacht bij wat hij zei.

Hij had veel medegevoel voor mensen en dieren, grote belangstelling voor muziek en alle kleine dingen om zich heen. Fietsen in de natuur, en z'n leven voor de boerderij waren zijn grootste hobby's. Heel zijn leven heeft hij hier hard voor gewerkt, lang stilzitten kon hij niet.

Pa en ma hebben veel lief maar ook veel leed samen met elkaar gedeeld.

De laatste jaren waren ze vrij van deze zorgen en beleefden ze vooral ook veel vreugde met de kleinkinderen.

Pa, bedankt voor alles wat je voor ons gedaan hebt, je ging altijd zo sportief met ons om, en gaf ons de ruimte ons zelf te zijn.

Het heengaan is voor ons allen, maar het meest voor ma een heel groot verlies.

Leef nu voor altijd gelukkig bij O.L. Heer in de hemel, en blijf een sterke steun voor ons allemaal.

Voor uw blijken van medeleven zeggen wij u hartelijk dank.

H.M. Jogems - Brunninkhuis
kinderen en kleinkinderen.