

Met grote dankbaarheid denken wij terug aan

Joop Jogems

echtgenoot van Truus Jogems-Segerink

Hij werd geboren in Oldenzaal op 8 april 1932 en is plotseling overleden op 18 mei 1993 voorzien van het Heilig Oliesel.

Hij was altijd een lieve en zorgzame man.

Ondanks zijn ziekte bleef hij levenslustig en behield hij de humor in zijn leven.

Vakantie was zijn lust en zijn leven, ook dit jaar was hij graag weer naar Oostenrijk gegaan.

Tuinieren was een grote hobby van hem.

Al bijna 35 jaar was hij gelukkig getrouwd en zijn kinderen en kleinkinderen hadden een bijzondere plaats in z'n hart.

We hebben veel verdriet over zijn plotselinge dood en hopen dat hij z'n rust gevonden heeft.

Voor uw blijken van medeleven bij het plotselinge overlijden van mijn lieve man, vader en opa, betuigen wij U onze oprechte dank.

T. Jogems-Segerink
Kinderen en kleinkinderen