



Met veel liefde willen wij blijven denken aan

Ton Jogems

echtgenoot van Riet Kroeze

Hij werd op 21 mei 1934 in Oldenzaal geboren. Gesterkt door het Sacrament der Zieken is hij van ons heengegaan op 22 november 1996.

Na de Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Maria Geboorte op 27 november volgde zijn begrafenis op het kerkhof naast de kerk.

Pa was voor ons een goede echtgenoot en vader. We kennen je als een lieve, integere man die nuchter was, eerlijk en recht door zee. Je was een karaktervol mens die vooral zichzelf bleef. Vrijheid was daarbij heel belangrijk voor je. Je verlangde vrijheid, maar gaf deze ook aan ons.

Je werk was je hobby. Altijd werkte jij aan je huis, je tuin en je land. Je voelde je steeds uitgedaagd om op een creatieve manier, technische en praktische problemen op te lossen. Je genoot van de natuur en je hield veel van dieren, vooral van je vogels.

Bovendien was je sportief. Je wandelde, zwom en fietste veel met ma en je vrienden. Je hield van een babbeltje met iedereen.

Met al je energie gaf jij je altijd voluit. Je deed het daarbij wel altijd op je eigen manier. We bewonderen je doorzettingsvermogen, je respect voor de medemens en je 'eerlijke' humor. Ook bewonderen wij je gave om met weinig tevreden te zijn. Je was trots op ons en je stimuleerde ons het beste uit onszelf te halen.

Geheel onverwacht werd je ziek. Toch heb je ons voldoende tijd gegeven om afscheid van je te kunnen nemen. Jouw eenvoud, werklust, doorzettingsvermogen en warme belangstelling zullen ons blijven inspireren en zullen een troost zijn op onze verdere levensweg.

Iedereen die op welke manier dan ook met ons heeft meegeleefd in deze dagen van afscheid bij het overlijden van pa willen wij heel hartelijk bedanken.

Riet
Frank en Bea
Anne-Marie en Jeroen
Otto en Abby