



Dankbaar denken wij terug aan

Johannes Johannink

echtgenoot van

ALEIDA JOHANNA LOHUIS

Hij werd geboren in Nrd. Deurningen op 4 december 1918. Na gesterkt te zijn door het Sacrament der Zieken is hij 's middags 1 mei 1990 thuis in zijn eigen omgeving overleden. Op 5 mei werd hij na de Eucharistieviering in de St. Jozefkerk te Noord Deurningen te ruste gelegd op het r.k. kerkhof aldaar.

In zijn geliefde meimaand, vertrouwend in Moeder Maria heeft Pa van ons allen afscheid genomen. Hij was een bescheiden en tevreden mens met een goed karakter, weinig eisend, die zijn geluk vond in de warmte van zijn gezin.

Hij was een gelovige man, die een sterke band had met de kerk.

Meer dan 25 jaar was hij lid van het kerkbestuur waarvoor hij de pauselijke onderscheiding „Pro Ecclesia et Pontifice” ontving.

Meerdere jaren was hij ziek en afhankelijk van moeder en de kinderen, welke zijn steun en toeverlaat waren.

Voor zijn ziekte was geen genezing mogelijk. Dankbaar aanvaardde hij de zorg van hen die zijn ziekbed omringden.

Pa laat voor ons allen, vooral voor moeder een grote leegte achter.

Zo zal mijn man, onze vader en opa in onze dankbare herinnering blijven voortleven.

Moge hij rusten in de vrede van de Heer. Lieve vrouw en kinderen. Ik dank jullie voor alle liefde en toewijding die ik van jullie heb gekregen. Bewaar de goede band in onze familie. Treur niet al te zeer. Blijf in jullie gebed aan mij denken.

Voor uw belangstelling en medeleven ondervonden tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa, zeggen wij U onze oprechte dank.

A. J. M. Johannink-Lohuis
Kinderen en kleinkinderen

Denekamp, mei 1990