



Ter gedachtenis aan

Nardi Johannink

Nardi Johannink, onze moeder werd op 24 mei 1910 geboren te Almelo. Tijdens haar jeugd in Maarssen ontmoette ze priester Alphons Ariëns. Een gebeurtenis waar ze haar hele leven met trots aan heeft gedacht.

Na enkele jaren verhuisde het gezin weer naar Almelo. Op jonge leeftijd overleed haar moeder. Al vroeg werd er daardoor een beroep op haar gedaan voor huishoudelijke taken. Later ging ze werken als verkoopster in een modehuis. In de trein op weg naar haar werk ontmoette ze Ben Meijer, een charmante verkoper bij een herenmodezaak in Hengelo. Ze voelden zich tot elkaar aangetrokken en op 28 juni 1934 werd hun huwelijk ingezegend. Ze kregen 5 kinderen: Han, Marian, Ine, Alphons en Marijke.

Zoals in die tijd gebruikelijk waren de huishoudelijke en gezinstaken voorbehouden aan de vrouw, de man zorgde voor het inkomen en nam de belangrijke beslissingen. Moeder was daarin heen creatief en creëerde voor de kinderen een plezierige en zorgeloze jeugd.

Na enkele verhuizingen was hun laatste adres

een aanleunwoning in 'De Beethoven'. Na enkele gelukkige jaren daar werd vader ziek en hulpbehoevend. Moeder nam als vanzelfsprekend deze zorg op zich, terwijl ze toen al een hoge leeftijd had bereikt.

Na vaders dood – op 11 november 1990 – ging moeder niet bij de pakken neerzitten. Op de voor haar specifieke wijze heeft ze een nieuwe invulling gegeven aan haar dagelijks bestaan. Zorgzaam, vrolijk, creatief en het liefst met het hele gezin bij elkaar.

Bijzonder aan haar was ook de wijze waarop ze haar verjaardag wilde vieren. Ze gaf graag cadeaus weg aan kinderen, kleinkinderen en later ook aan haar 8 achterkleinkinderen in plaats van zelf cadeautjes te ontvangen.

Later werd moeder minder mobiel, maar desondanks opgewekt en zorgzaam.

In september veranderde haar leven drastisch door een val in huis. Haar fysieke conditie bezorgde haar een paar zeer moeilijke maanden. Op 17 december 's avonds overleed zij.

Wij zijn dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft gedaan. Zij zal in liefdevolle herinnering altijd bij ons blijven.

Kinderen en kleinkinderen