



Bid voor de Ziel van Zaliger

den Eerwaarden Frater

**ANTONIUS VAN JOLE,**

*Novice van de Sociëteit van Jesus,*

geboren te HOORN, 4 Augustus 1898,

overleden te Mariëndaal (Velp N.-Br.),

16 Juni 1924, voorzien van de H.H.

Sacramenten der stervenden.

---

Goede Meester, wat goeds moet ik doen, om het eeuwige leven te verkrijgen? Wilt gij ten leven ingaan, onderhoud dan de Geboden. Die alle, hervatte de jongeling, heb ik onderhouden van mijne jeugd af: wat ontbreekt mij nog? Jesus zeide hem: indien gij volmaakt wilt zijn, ga dan, verkoop wat gij hebt en geef het den armen; en gij zult een schat in den hemel bezitten; en kom, volg Mij. Matth. 19, 16-21.

Ik heb alles gegeven aan Hem, van Wien ik het ontvangen heb, en heb Hem alleen voor mijn erfdeel verkozen. H. Gregorius v. Naz.

De mensch zal verbloeien als een bloem des velds: want de storm gaat er over en zij houdt geen stand, en men kent hare plaats niet meer. Maar de barmhartigheid des Heeren is van eeuwigheid en tot in eeuwigheid over hen, die Hem vreezen. Ps. 102, 15-17.

*Heilig Hart van Jesus, ik betrouw op U.*  
(300 dag. afl. telkens.)

*Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.*  
(300 d. afl. telkens.)