



Ter herinnering aan

CLARA DE JONG

weduwe van

Harrie van Opstal

Geboren te Dreumel op 4 maart 1914.

Overleden te Tilburg op 1 juli 1995.

---

Moeder mocht lang bij ons zijn.  
Vaak konden wij haar een bezoek brengen.  
Eerst in ons geboortehuis,  
later na vader's dood in den Bosch  
en nu in De Bijsterveste.

De laatste dagen was er altijd iemand van ons  
bij haar, gewoon om bij haar te zijn en om voor  
haar te zorgen.  
Zo was ze zelf ook.  
Haar leven was zorgen.

Alles draaide in haar leven om kinderen.  
In haar jonge jaren  
zorgde ze al voor kinderen van anderen.  
„Moeder in spe” was ze.

Wij, haar kinderen en kleinkinderen,  
vulden haar leven helemaal.  
Ze genoot van de muziek die wij maakten.  
Ze genoot van muziek, terwijl ze er op danste.

Ook reisde ze graag,  
het onderweg-zijn  
en nieuwe dingen ontdekken  
gaf haar leven ongekende kleur.

Haar levenskracht nam vooral af  
door suikerziekte.  
Door de steeds vaker voorkomende hipo's  
viel ze vaak en leed ze veel pijn.

Bij Maria legde ze in stilte  
haar zorgen en pijn neer.  
Moge ze nu door haar gedragen worden  
naar Eeuwig Geluk.

Veel dank voor uw steun en belangstelling.

Kinderen en kleinkinderen