



Met liefde en dankbaarheid denken we terug  
aan

## **CORNELIA MAAIKE DE JONG**

de altijd zorgzame en lieve echtgenote van  
**BASTIANUS ADRIANUS KEVENAAR**

Zij werd geboren op 2 Juni 1912 te Rotterdam  
en is op 20 april 1979 te Losser door haar Heer  
opgeroepen, voorzien van de laatste genade-  
middelen van de H. Kerk.

---

„Ubi caritas et amor, Deus ibi est“  
„Waar vriendschap en liefde is, daar is God“.

Steeds heeft zij, zichzelf in liefde wegcijferend,  
zorgzaam, bewust geleefd in de wetenschap dat  
God haar en haar gezin nabij was. Wat God  
deed, was goed.

De vele tegenslagen in haar leven aanvaardde  
zij, met de berusting zoals zij gestorven is: in  
Uw handen Heer, beveel ik mij.

De moed daartoe ontleende zij uit de dicht-  
regels:

„Ik vraag U niet om vreugde en geluk  
„hoewel 'k ernaar verlang met heel mijn wezen.  
„Ik tracht te zeggen: wat Gij doet is goed -  
„Maar geef mij toch eenheel klein beetje moed.  
Wij vertrouwen, dat zij Gods vreugde deelachtig  
is geworden.

Dank, vrouw, dank, moeder voor alles wat je  
voor ons hebt betekend.

Voor uw medeleven en deelneming, de aan haar  
bewezen laatste eer, betuigen wij u onze harte-  
lijke dank.

B. A. Kevenaar en familie

Losser, Burg. Eekhoutstraat 43