

Ook namens alle anderen die van haar hielden dank ik iedereen, die tijdens haar ziekte en na haar overlijden met ons hebben meegeleefd, heel hartelijk.

Th. H. Remkes



Ter dankbare herinnering aan
ELISABETH JOHANNA DE JONG
echtgenote van
THEODOR HEINRICH REMKES

Zij werd geboren op 24 april 1920 te Lonneker en overleed, gesterkt door het Sacrament der Ziekenzalving, op zondag 28 december 1986 te Enschede. Bij haar uitvaart werd de H.Eucharistie gevierd in de kerk van De Goede Herder te Enschede op 31 december d.o.v., waarna de crematie volgde te Usselo.

Samen met haar man heeft zij een gelukkig gezin gesticht: 2 zonen en 2 dochters waren hun kinderen en zij werden de grootouders van 4 kleinkinderen.

Haar blijmoedig karakter en haar sterke, lieve persoonlijkheid stelden haar in staat om in het gezinsleven en in de wijdere kring van familie en vrienden weldoende rond te gaan. Zij cijferde zichzelf weg ten bate van anderen en besteedde haar werkzame leven aan de verzorging van allen, die haar nodig hadden of aan wie zij haar gulle gastvrijheid kon bieden.

Zij liet haar kinderen haar gevoelige aard en moederlijke zorg kennen en

was steeds op zoek naar erkenning van en waardering voor de eigen wegen, die de kinderen in hun leven gingen.

Vanuit een diep geloof in God, haar Schepper en Verlosser, leefde zij heel intens en vond haar troost en kracht in een grote verering voor de Moeder Gods, Maria. De luister van het Godshuis heeft zij bevorderd door haar sierende handen vol bloemen.

Met grote moed en sterk geloof heeft zij haar laatste ziekte aanvaard: daarbij meer bedacht op haar man, die straks zonder haar zou moeten verder leven.

Ontroerend was haar getuigende geloofshouding bij het ontvangen van het Sacrament van de Ziekenzalving.

Haar stervan werd een zich toevertrouwen aan Gods Liefde, die zij altijd in toegewijde menselijkheid had uitgedragen.

Moge de thuiskomst in het Vaderhuis op het feest van de H. Familie haar eeuwig gelukkig maken.

Maria, Moeder van Jezus, laat deze liefdevolle echtgenote en moeder delen in de Verrijzenis van Uw Zoon.